

Ooit stond muzikant en ondernemer Theo Lens (65) samen met Elly & Rikkert op de planken. Over de talloze hoogte- en dieptepunten uit zijn leven vertelt hij openhartig in zijn boek *Home. De reis van mijn onrustig hart*, dat deze herfst van de persen rolde. “Ik heb een enorme beweging voor daklozen gekregen.”

7x Theo Lens

1. Het boek en de bijbehorende cd draaien om 'thuis'. Waarom?

“Beide beschrijven mijn levensreis: een zoektocht naar zin en – uiteindelijk – een ervaring van thuiskomen. Het begon met muziek; de zeventien nummers van *Home at last* zijn schilderijtjes van mijn leven, en in het boek vertel ik nu het volledige verhaal.”

2. Wat heb je met daklozen?

“In 2010 nam ik videoclipps op in New York. Daar zag ik een dakloze die stervende was. Ik keek ernaar en deed niets. Dat heeft me enorm getriggerd. Sindsdien heb ik heel veel beweging voor deze mensen. In Berlijn, New York, Londen en Amsterdam zag ik met eigen ogen dat zij wat hulpverlening betreft volledig tussen wal en schip vallen. Daklozen zijn een spiegel voor me geworden. In hun ogen en verhalen heb ik de zin van mijn verhaal ontdekt.”

3. Op wie ben je trots?

“Op mijn vader. Als huisarts – ‘dokter Lens’ – was hij ongelooflijk bewogen met zijn medemensen. Hij stopte ontzettend veel energie in zijn patiënten. Ik kan me nog herinneren hoe ons huis werd beláágd door mensen. Dag en nacht stond hij voor hen klaar. Hij is letterlijk in mijn armen gestorven, 97 jaar oud.”

4. Denk je weleens aan de dood?

“Nou, ik ben drie keer voor de dood weggehaald. Als 18-jarige reed ik in mijn vaders nieuwe Fiat tegen een boom. Zus Paulien – zij presenteerde vroeger het EO-programma *Vrouw zijn* – overleefde het omdat ze ‘toevallig’ achterin zat. In 2006

overleefde ik een zware zeestorm; alleen door een wonder van God ben ik niet te pletter geslagen op de rotsen. En dit jaar bleek tijdens een pre-scan dat ik prostaatkanker had: ik was er nét op tijd bij. Mijn prostaat is verwijderd, en ik ben inmiddels kankervrij verklaard.”

5. Wie is in jouw vak de beste?

“Als het om muziek gaat, heb ik grote waardering voor Phil Collins. Omdat hij ontzettend veel voor daklozen deed. Tijdens concerten nodigde hij hen altijd uit. Geweldig, hoe hij muziek combineerde met hart voor daklozen.”

6. Wat is het mooiste plekje op aarde?

“Zuid-Frankrijk. Daar heb ik lang een huis gehad. Nog steeds heb ik er een bootje liggen, in een haven aan de kust. Dat is toch wel het plekje waar ik het liefst naartoe ga.”

7. Welke christen vind je inspirerend?

“Ik ben enorm aangeraakt door Henri Nouwen. Door zijn boek *Eindelijk thuis* ben ik dichterbij God gekomen, niet langer ‘geestelijk dakloos’. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat hij de onbaatzuchtigheid van het christendom laat zien, en hoe je die zelf in praktijk kunt brengen. Ik herkende me in het verhaal over de verloren zoon zoals hij het vertelde, aan de hand van Rembrandts beroemde schilderij. De zoon die, in al zijn gebrokenheid, liefdevol wordt omarmd door zijn vader. Dát is thuiskomen.”



Personalia

- Geboren in Renkum in 1953.
- Na een carrière in de gospelmuziek bleef hij actief in de bredere muziekwereld en in de entertainmentindustrie.
- Zijn debuutalbum *Turning Point* (1983) won twee Zilveren Duiven.
- In 2014 verscheen zijn album *Home at last*, waarop hij zijn bewogen leven bezingt.
- Samen met chef-kok Jonnie Boer van De Librije organiseerde hij een serie (gratis) stampotconcerten in daklozencentra, waarbij de een kookte, de ander zong.
- Werkte vier jaar lang aan de documentaire ‘Home at last’ over daklozen, waarvan de trailer op zijn site is te zien.
- Woont in een boerderij in Heerde, waar hij ook een eigen muziekstudio heeft. Theolens.nl

Mede n.a.v. ‘Home. De reis van mijn onrustig hart’, Lannoo, 256 blz., € 24,99 (incl. cd ‘Home at last’).

‘Door *Eindelijk thuis* ben ik dichterbij God gekomen’